

Eerbetoon aan dichteres in onze 'moorderspraoke'

Titel: Johanna F. van Buren
Kunstenaar: Hans Rikken
Locatie: Dorpsstraat Hellendoorn
Te zien sinds: 1981

'En ons dorp is bekend deur Johanna van Buur'n'. Zo luidt de eerste zin van het volkslied van Hellendoorn. Een ode aan de streekdichteres Johanna van Buren, een naam die voor altijd verbonden zal blijven aan Hellendoorn. In 1962 overleed Johanna Frederika van Buren op 80-jarige leeftijd. Op de dag dat ze 100 zou zijn geworden, werd de dichteres herdacht. Met het kunstwerk dat bij die herdenking werd onthuld, leeft Johanna van Buren voort in Hellendoorn.

Een groot wit stenen beeld van een zittende vrouw op een vierkante sokkel, op het kerkplein aan de Dorpsstraat. Het werk is gemaakt door de Groningse kunstenaar Hans Rikken. De beeldhouwer staat bekend om zijn grote werken, iets dat terug te zien is in het beeld dat pontificaal op het pleintje bij de Dorpskerk staat. Het opschrift vertelt dat Van Buren 'Dichteresse in onze *moorderspraoke*' was. Hoewel daar geen woord aan gelogen is, begon Johanna van Buren pas op

StraatBeeld

Beeldende kunst in de openbare ruimte is op veel plekken te vinden. Wat betekent een kunstwerk en wie heeft het gemaakt? Johan van Heerde zoekt het uit.

'late leeftijd' met dichten, vanaf haar 46ste. De Hellendoornse schreef lange tijd wekelijks een gedicht voor *Dagblad van het Oosten*. Haar stukken gingen vooral over alledaagse zaken, beschreven in een dialect tussen het Sallands en Twents.

Inmiddels is het werk 35 jaar in Hellendoorn te zien. Opvallend is de aanwezigheid van jongeren rond het beeld. Gezonde interesse of een andere reden? Thijs (13) zit met drie vrienden op het bankje naast het werk, hij verklaart: „Wij spelen Pokémon Go op onze telefoon. Dit beeld is een soort verzamelpunt in het spelletje. Hier kun je extra punten ophalen, net als bij andere kunstwerken.”



▲ Het beeld van Johanna van Buren, gemaakt door de Groningse kunstenaar Hans Rikken. FOTO LENNEKE LINGMONT